



KUIFJE

HET WEEKBLAD VOOR JONGENS

8F.

VAN 7 TOT 77 JAAR

IN NEDERLAND 60 Cts

30

Ons volledig tekenverhaal :
HET LEVEN VAN EEN HOND



HET LEVEN VAN EEN HOND

DOOR RAYMOND REDING



Op het einde van de eerste wereldoorlog, 13 september 1918, krijgt het 133^e Amerikaanse squadron het bevel een plaats te zoeken voor een nieuw vliegveld...



Mijnne heren, ik reken op jullie om een goede plaats te vinden voor ons nieuw duivenloek.

De soldaten stijgen onmiddaellijs in hun auto's...



Na verchitlende uren rijden, blijven zij staan...



Wat een elgenaardige hut ! Laat ons eens gaan kijken.

By Jove !... Dit is een dresagecentrum voor oorlogshonden ! De Duiters hebben hun dieren gedood.



De Amerikanen willen verder rijden, maar plotseling...



Duncan, hoor je dat gweeklaag ?...

Dat komt uit deze schullhoek !

Een hond met kleintjes ! Wat is het beest mager !



De moeder gramt woedend, maar Duncan kalmeert haar, en spreekt haar zachtjes toe...

Als wij die hond goed verzorgen, kapitein, wordt hij weldra een prachtig dier.



Indien u mij de toelating geeft, zou ik graag twee jongen meenemen...



O.K. ! Klen er twee uit !

Lee Duncan geeft zijn beschermelingen een naam...



Dat zijn Nette en Rintintin...

Een week voor de wapenstilstand wordt Duncan gekweld.



De regimenteren verbieden de toegang van honden tot het hospitaal...



Goed ! Ik heb niets gezien ! Ou ze vlug aan je vriend besorgen !

Je bent een goed kameraad !

De twee hondjes vertragen de zieken zo goed, dat ook de dokters de ogen sluiten...



Wanneer Duncan genezen is, krijgt hij het bevel om naar Amerika terug te keren.



Hoe zal ik die deugdelaten op het schip kunnen smokkelen ?

Tracht het op een akkoorde te gooien met iemand van de Navy...

Terwijl hun mesater over de loopbrug getragen wordt...



geraken de kleine hondjes ook aan boord, maar langs een omweg.



Rintintin verdraagt heel goed de overtocht, maar Nellie sterft aan een longontsteking.



Duncan keert naar Californië terug...

Nu zijn wij thuis, vriend!



En neemt zijn vroeger beroep weer op...



Hij verzekert zijn hond, en besluit er op zijn vrije tijd aan te moeten die hond niet dik laten worden. Op zekere morgen...



Inderdaad, daar zou hij veel deugd van hebben!

En Lee begint Rintintin af te richten.

Een goed geplaatste wieselslag kan geen kwaad.



Beste dank voor die raad, maar mijn hond heeft zo iets niet nodig!

Rintintin doet zich weliswaar opmerken in alle hondenwedstrijden...

Je hebt gelijk, Lee, dat dier is buitengewoon intelligent!



Rintintin is vol goede wil...



Op een avond komt Charles Jones bij Lee Duncan aanbellen...

Wel, ben jij het, Charlie!... Kom binnen.



Wel, wat kan ik voor je doen?..

Lustel, je weet dat ik een verwond filmfichehebbert ben...



Indien jij het er mee eens bent, zou ik je hond filmen...

Dat mag je gerust doen! Ik heb Rintintin ingeschreven voor de hondenwedstrijden van volgende zondag. Indien je komen wilt.



De zondag daarop...

Wat een heerlijk weer! voor mij!

De beste hondenafrichters zullen op het rendez-vous zijn!



Rintintin is in schitterende konditie...





Rintintin draait, bij wijze van proef, een filmpje bij Warner...

Verdorie! Die hond is buitengewoon! Sensationeel!
Mijn beste, dat is een echte revelatie!



Wie is die man?

Maar je valt uit de lucht!
Dat is de grootste scenarist ter wereld,
Darry F. Zanuck!



In 1923 wordt de eerste van een reeks van twintig grote films gedraaid met Rintintin. Al de scenario's werden geschreven door Zanuck...



Dank zij Rintintin, stijgt het zakencijfer van de Warner Bros pijl snel.



Spijtig genoeg kent Rintintin slechts een meester: Duncan. Alle anderen zijn hele of halve vijanden en soms gebeuren er ongelukken...



Wat beest?... Ik veronderstel dat je over Rintintin spreekt?



Wel, weet dan maar dat elke film die door dat beest, zoals jij zegt, gedraaid wordt 400.000 dollars opbrengt.



Je begrijpt dus wel dat ik niet veel geef om je bezwaren. Laat je broek verstoren en zwijg er verder over.



De avonturen van Rintintin worden vertoond in alle bioscopen van de wereld... Onder de leiding van Duncan speelt hij zo goed als de beste acteur.



Op 10 augustus 1932 speelt Rintintin met zijn meester, maar plotseling...



De star Jean Harlow, een gebaar van Duncan, komt toegelopen op de kreten van Lee, maar te laat...



Rintintin is niet meer... Zijn graf bevindt zich op het hondenkerkhof van Asnières, niet ver van Parijs, en draagt het nummer 32.425...



MAAR zijn nakomelingen hebben zijn sporen gevolgd, want op dit ogenblik speelt zijn kleinzoon, Rintintin III, voor de televisie en alles laat veronderstellen dat hij zo goed is als Rintintin I.





DE AVONTUREN VAN DAN COOPER

DE MEESTER VAN DE ZON

TEKST EN TEKENINGEN
VAN ALBERT WEINBERG

De « Amazone » verliet de geheime basis in de richting van de kunstmatige satelliet. Dan neemt deel aan deze fantastische reis...



Een lange vlam schiet uit de ontsnapingsbuis. De reusachtige raket stijgt van haar ondergrondse schuilplaats de hemel in, eerst langzaam dan vlugger en vlugger...



Dertig seconden later is ze nog slechts een kleine vuurbol, die snel verdwijnt in het oneindige...



Op de basis hebben de perfectioneerde instrumenten de baan van de robot niet uit het oog verloren. De telemetrische antenne ontcijferd de door de raket verzonden signalen.



En de radar die oneindig veel gevoeliger is dan het menselijk oog geeft aan de basis het precieze lichtsignaal zangzand de juiste positie van het luchtschip.



Wat de radar inslagte zal kan men op het gevoelig scherm ook volgen. Het witte puntje dat omhoog schiet toont zich een klein lichtpuntje op dat de juiste positie van de raket weergeeft...



Niets te melden?...

Nee, professor!... Alles verloopt normaal!...



Goed! Verwittig mij bij het geringste incident. Ik zal naar het observatorium want de jongste foto's van de satelliet werden reeds ontwikkeld.

Twee minuten verlopen... In de statiofoon op 41 km. hoogte zet de raket haar weg verder naar de kunstmatige satelliet met de fantastische snelheid van 21.600 km. per uur.



In hun baarjuten liggen de piloten in hun speciale ruimtes. Om als vaak gesigeld op hun buiternat: die matrasen, want ze worden bijna door de onoverdraaglijke druk van de verpletterd.



De brutale snelheid is niet het enig. Slechts een eigen aardige, regel die met een vreselijke snelheid vliegt, maakt de raket...

HET BETOVERD BOS





DE GRIJZE DEMON

Onze nieuwe avonturenroman neemt je mee naar het Hoge Noorden, waar je meeleeft met de ruwe, maar moedige trappers...

DE WRAAK VAN DE TRAPPER

DIE avond zat Luc Goodwin, bij de trappers van Mani-toba gekend onder de naam Grote Luc, behaaglijk voor het groot open vuur in zijn blokhut. Rechts, vlak bij z'n hand, lag een indrukwekkende stapel brandhout en bij z'n linkerhand, op een kist, een reeks oude magazines die enkele dagen te voren uit Port Nelson waren toegekomen. Het oranjekeurige licht van de grote petroleumlamp viel op het gelaat van de jonge trapper. Een gebronsd gelaat, gebakken en opnieuw gebakken door de zon die weerkaatst op de sneeuw en getaand door de bijtende koude van de blizzard.

HEEL de dag had Luc de vaststrikken leeggemaakt en de oogst was goed geweest, want hij had een witte vos gevangen, enkele marters en bovendien een veelvraat, net op het ogenblik dat die zich aan de bult van de trapper te goed deed. Hij genoot nu van een welverdiende rust, terwijl hij het nieuws las dat weken, zelfs maanden oud was. Het feit dat het nieuws niet nieuw was, hinderde hem niet, integendeel. De lectuur boei'de hem. De trapper strekte de benen uit en stopte zijn pijp met blonde tabak. Hij ontstak ze en haalde de rook met lange teugen in. Het was heerlijk die warme, bittere rook in te ademen nadat men zo'n lange dag buiten was geweest in die droge, bijtende koude van de ijzige vlakten. Plotseling hield hij z'n pijp onbeweeglijk op enkele centimeter van z'n lippen en luisterde scherp. Buiten was de nachtelijke stilte gebroken door een gerucht. Het was een gedempt gegrom dat langzaam aanzwol om dan weer weg te sterven. Maar neen, het stierf niet helemaal weg. Vlak voor het helemaal uitdoodde, klonk het opnieuw en veel sterker.

— Dat komt uit de hondenhokken, dacht Luc. Waarschijnlijk Sam die toont dat hij ook na het werk als leider wil geëerbiedigd worden...

Goodwin kon echter niet nalaten scherper te luisteren en het werd hem spoedig duidelijk dat het gegrom geen woede uitdrukte.

Daarvoor klonk het te dof en was het te lang gerekt. Het was meer als een klacht...

— Net of de honden bang zijn voor iets, murmelde Luc. Hij glimlachte echter al die gedachte, want sledehonden zijn wild en laten zich niet makkelijk van de wijs brengen. Het gegrom hield aan.

— Ik ga toch liever een kijkje nemen. Het is best mogelijk dat er een uitgehongerde grizzly in de omgeving zwervt en ik zou niet willen dat hij m'n honden opeet.

Hij stond langzaam, als het ware met tegenzin op, en trok z'n duffelcoat aan. Hij kreeg niet de tijd z'n jas vast te knopen, want er weerklonk een langgerekt gehuil... dat huilen was een uitdaging, het was woede... Daarop volgde het lawaai van 'n gevecht.

— Het is Sam. Ik ben er zeker van dat het Sam is.

Luc gunde zich niet de tijd iets op het hoofd te zetten en z'n handschoenen aan te trekken, hij greep een geladen Winchester uit het rek en sprong buiten. Onder het gelle maanlicht scheen de bevroren vlakke leeg. Ze werkte hallucinerend omdat ze zo wit en zo leeg was. Op zij van de blokhut, vlak naast een grote houtmijt, een tiental heuveltjes: daar hadden de honden een hol in de sneeuw gegraven. Naast een van die heuveltjes lag er een hond met zwart en rosse pels. Luc had

reeds gezien dat het Sam was. Sam zijn lievelingshond, Sam een leider zoals er geen tweede meer bestond, Sam aan wie al de andere honden van de slede gehoorzaamden, Sam zijn trouwe, aanhankelijke vriend lag roerloos in de sneeuw...

Goodwin naderde en een oogopslag volstond om te weten dat Sam dood was. De jonge trapper klemde de handen om z'n karabijn dat reeds zo koud was als ijs; hij omklemde het staal tot zijn vingers er van kraakten... Twee dikke tranen, die onmiddellijk bevroren, rolden als twee parels over zijn wangen.

— Als ik die schoft die dat

gedaan heeft te pakken krijg...

Hij boog zich over Sam en bestudeerde oplettend de sporen rond het dode lichaam; het waren de sporen van een grote, van een reusachtige wolf. De lippen van Goodwin vormden een naam, een naam die al de trappers van de streek kenden:

— De Grijze Demon. Zou ik werkelijk te doen hebben met de Grijze Demon?

De Grijze Demon moest ongeveer vier jaar oud zijn, hij was een kwart hond en driekwart wolf. Opgevoed door een Indiaans trapper, was hij een jaar geleden naar het woud gevlucht. Hij kende al de latsten van de





TEKST EN TEKENINGEN
van
FRANS CRAENHALS

DE ZWARTE

De circuslui staan als aan de grond genageld van verbazing en kijken niet begrijpend naar dat geheimzinnig schouwspel.

Maar dat is niet mogelijk! Ik droom! Jongens, als wij dat later thuis vertellen, is er geen mens die ons geloofd!



Toddy en Meggy zijn bij Indra geraakt.

Indra, dat is prachtig! Ik geloof dat alle gewaar nu geweken is!

Beste vrienden, ik heradem! Eindelijk eindelijk ben ik vrij en kan ik ongedwongen met jullie praten.



Als een lafaard sluip Gopal achter de rug van de rebellen, die gefascineerd toekijken, weg.



Heer, vergeef me... ik ben een schoff! Toan u het plan uitwerk om de grond aan de boeren te verdelen wilde u dat wij, grootgrondbezitters, het voorbeeld gaven. Bijn al mijn land werd verdeeld aan de boeren... Ik wist mijn hart te verborgen, maar ik had de dure eed gezworen mijn eigendom te allen prijze opnieuw in bezit te krijgen. Toan nam ik contact op met Gopal. Hij beloofde mij al mijn grond terug te geven en hij beloofde nog meer. Later vernam ik dat hij de eerste maharadja vermoord heeft en het volk tot opstand aanzette.



Hij was gedwongen naar Europa te vluchten... Terwijl hij sinds verbleef, bereidde ik zijn terugkomst voor. Ik frachtte her vrouwen van al de onverzonden te winnen en zei van al wie het horen wilde, dat u verantwoordelijk was voor al de rampspoed en voor al de allende van het volk... Toen alles gereed was stelde ik u voor het circus Tockburger naar Janagar uit te nodigen. Ik wist dat Gopal onder een valse naam zijn diensten aan dit circus had aangeboden.



Het volk geloofde de woorden van Gopal en had vertrouwen in Indra. Deze avond zouden wij in dit circus de grote optand uitlokken en wij zouden.

En my op mijn beurt doden, nietwaar?



Diep bewogen en doodstil luistert de menigte naar het verhaal van Alpur. Nu de radja gesproken heeft komen de jongen ineens los...



De wijze Ramah vreest een nieuwe uitbarsting van woede. Hij maakt een teken en zegt:

JANAME!... SHANTI!... SHANTI!
Deze man heeft veel kwaad gesticht, maar hij had de moed zijn hart te openen. Toan, dat jullie dit verfrouten waardig zijn!



Maar voor Indra is de waarheid te brutaal, ze komt te plotseling...

DUS LEEFDE IK NEGEN JAAR LANG AAN DE ZIJDE VAN DE MAN DIE MIJN OUDERS VERMOORDE...



Indra zoekt Gopal, mer de ogen - maar vindt hem niet. De jongen stormt naar buiten...



Hij rukte een dolk uit de handen van een rebel...

WAAR IS HIJ?



GOPAL!... LAFAARD!

VERRADER!



TALISMAN

De menigte, die opgehitst door Gopal op het punt stond de maharadja van de troon te werpen, werd tot andere gevoelens gebracht door de wijze Ramah...



Teddy komt nog net op tijd en Indra te weerhouden...
Doe dat niet, Indra! Maak je handen niet vuil!



Zo iets mag je niet doen, Indra! Kijk, Gopal werd reeds eengehouden. Hij zal geronnist worden volgens de wetten van je eigen land, Indra!



Iedereen komt nu op Indra toegelopen om hem van dichtbij te zien. Hij is immers de nieuwe meester...



Indra! Het kind van mijn welbeminde broer! Wat ben ik blij dat je nog leeft, dat ik je terug vind!...



Hierbij verklaar ik plechtig dat de troon aan Indra toebehoort... Ik trek mij terug en leg alle macht in zijn handen!...



NEEN!... NEEN!... Dat ware een dwaasheid! Rager het land tot ik bakwaam ben zelf de feugels in handen te nemen... Ik ben er van overtuigd dat niemand ons land zo wijs besturen kan als jij... Ik zal heel veel van je kunnen leren...



Iedereen schijnt het eens met deze Jachtzinger en Indra en de maharadja worden toegelicht. Indra roept groot en dankt paars Ramah.



Is me dat een geschiedenis! En zeggen dat niemand meer geloof in die sprookjes van Duizend en een nacht Ramah.



Plotseling wordt Teddy doodsbled.



Hallo

Hallo, hier **LUC VARENNE!**...**DRAAIEN, ALTIJD MAAR DRAAIEN !...**

DE grote Tour is bijna gereden. Wij moeten natuurlijk nog de Alpen over, aan de andere zijde een stukje van Italië verkennen, en dan terugkomen naar Frankrijk. Veel renners beven bij het idee dat ze over de Dolomieten moeten, want zij hebben deze rit, gereden in juni jl., nog niet vergeten !... Het was een vreselijke tocht ! De renners moesten tot op een hoogte van 2.000 m. klimmen en dat bij 20 graden onder nul.

HOE is dat mogelijk, midden juni zou je zeggen. Ja, dat vraagt men zich wel af ! Vier en veertig renners moesten het daar opgeven. Hun handen waren bevroren, hun spieren stram en stijf. Degenen die de rit konden ten einde rijden achter de grote overwinnaar Charlie Gaul, moest men van hun fiets halen en op draagberies naar het hotel brengen. Het was net of die dutsen in hun hemd aan de Noordpool had hun gestaan !

OP DE AUBISQUE IS HET OOK NIET PLUIS !

NIET alleen in de Alpen en in de Dolomieten kan het vreselijk koud zijn. Ik herinner mij een Ronde van Frankrijk, waarin al de renners en al de volgers de Aubisque uitspuwden. Wij hadden geen zomer dat jaar, en dat gebeurt helaas wel meer. Men kon zich dus verwachten aan het ergste, zodra men op de top van die berg zou wezen. Op driehonderd meter van de kruin, reden wij te midden van een dichte

mist, een mist gevormd door de regen en smeltende sneeuw. De wegen waren glibberig en erg gevaarlijk. Onmiddellijk na de kruin, dus in het afdalen, waren de wegen bijna niet te berijden door het slijk dat er op lag. De fietsbanden zakten er diep in, de motus van de gendarmen slipten uit en heel dikwijls werden de berijders met hun zwaar toestel meegeslept. Op de vlakke grond is dat misschien nog niet zo erg, maar in de bergen, waar ieder ogenblik een afgrond gaapt, wordt het een nachtmerrie. De koplampen van de auto's trachten de duisternis te doorboren. Tevergeefs echter. Overal rond ons hoorden wij de kreten van de renners. De volgauto's moesten om de renners te mijden dikwijls op zij van de weg stoppen en konden dan niet meer voor- noch achteruit.

Het was op die dag, dat Stan Ockers tegen onze wagen aanbotste. Het was echter gelukkig niet erg. Diep in hun grijze regenmantels gehuld, zagen de renners er uit als grote roofvogels, die

als opgejaagd door een orkaan uit de bergen naar de vlakke vluchten. Het was een beeld dat ik nooit zal vergeten...

TIK TAK, TIK TAK...

[K mag jullie niet vergeten te vertellen dat de jonge Amerikaanse Dave Sine de 200 m. loup in 20 seconden, d.w.z. 10 meter per seconde. Je hebt net de tijd om « tik tak » te zeggen en die menselijke meteoor heeft 10 meter ver gelopen. En men kan niet eens zeggen dat deze jongeman pluinlicht of uit rubber is, want hij meet 1,90 m en weegt 85 kg. De negentienjarige Dave Sine is dus de vlugste man ter wereld. Toen Mike Agostini dezelfde afstand, 200 meter, afleef in 20 seconden 1/10, meende men dat de grens van het menselijk kunnen bereikt was. Je ziet, Sine deed het nog beter ! Het rekord van Mel Patton, 200 m. in 20 seconden 2/10, komt dus helemaal niet meer in aanmerking.

Hou de naam Dave Sine in het oog, jongens, over hem zal er nog gesproken worden !



Geen prettige vakantie zonder een

GEVABOX 6x9

...kost slechts **275 F !**

Spel, avontuur of sport, **GEVABOX** zal steeds de beste momenten van je vakantie op de gevoelige plaat brengen.

Gebruik in de zomer de film **GEVAPAN 30**.

Neem steeds een reservefilm mee.



GEVABOX + GEVAERT FILM = Onvergetelijke herinneringen !

GEVAERT

TWINTIG JAAR LATER



MONSEIGNEUR. DE TAFEL IS GEDEKT!



49 DE volgende dag vestiep te traag voor de hertog van Beaufort. Toen de muren van Pinkstagen eindelijk aanblik, kon hij zijn ongeduld haast niet meer bedwingen. Eindelijk zou hij vrij zijn. Hij kon zich goed voorstellen wat een heerle zijn ontvluchting in het paleis van de kardinaal zou te weeg brengen. Hij sloot zich voor hoe woedend en bang Mazarin zou zijn als hij deze woorden zou horen: de hertog van Beaufort is ontsnapt! Dit beeld alleen reeds deed hem plezier. La Ramée was ook ongeduldig maar om een andere reden. Hij was een echte lekkerbek en iedere keer als hij aan het heerlijke souper dacht, kwam het water hem in de mond...



51 BEAUFORT keek naar Grimaud en Grimaud keek naar de klok. Het was pas vijftien minuten na zes. De ontspanning mocht eerst om zeven uur plaats vinden. Zij moesten dus nog drie kwartier wachten. Om tijd te winnen zei de hertog dat het boek waarin hij ins. hem vreemdelijke boede en hij het hoofdstuk ten einde wou lezen. La Ramée moest daarmee wel instemmen. Hij zuchtte echter van teleurstelling. Om de tijd te doden ontworpte hij reeds de flessen en snoot de heerlijke geur van de pastel op. Om half zeven stond de hertog op, zette zich aan tafel en wees de kommandant de plaats aan tegenover hem. La Ramée liet het zich geen tweemaal zeggen.



53 DE hertog wteep een blik op de klok: nog tien minuten en dan zou het zeven uur slaan. Grimaud zette de pastel voor de prins met zijn mes met zilveren hecht. Nam om het deksel van de pastel op te lichten. » Wel, zei Beaufort, ik zou, wanneer ik wilde vluchten, trachten met de buitenwereld in verbinding te komen. Dat zou makkelijker zijn. Een kantspel volstaat. » « Een kantspel? » vroeg de kommandant, die opletting lula-iede naar het verhaal van zijn gevangenis. » Ja, veronderstelt men even dat ik een bal in de gracht werp. De man die daar staat rampt hem op. In de bal zit een brief. De man geeft mij een andere bal toe die ook een brief bevat.



50 HET sloeg zes uur. Men zou eerst tegen zeven uur aan de tafel gaan, maar toch was het diner reeds klaar en opzettend. Op het buffet stond een enorme pastel met de wapens van de hertog. De korst was mooi goudbruin gebakken en de fijne geur verspreide zich in het vertrek. De wijnen waren uitgekoken. Nu was iedereen ongeduldig, de wachters om te drinken op de gezondheid van Beaufort. La Ramée om die lekkere taart aan te snijden, en de hertog om te vluchten. De goetdige La Ramée zond de schijfwachten weg, sloot de deuren zorgvuldig, sloot de sleutels op zak en wees naar de tafel alom hij zeggen wou: » Wanneer Monseigneur wil... »



52 U ziet er werkelijk gelukkig uit, vriend! » zei de hertog. » Waarom zou ik niet gelukkig zijn, monseigneur? Ik zit voor een tafel voorzien van de fijnste beestjes en mijn gastheer is niemand minder dan de kleinzoon van koning Henri. » » U bent dus wel een beetje aan mij gehecht, La Ramée? » — « Zólang dat ik, wanneer u Vincennes zou verlaten, zou sterven van verdriet. Maar ik ben gerust in de zaak. U denkt er niet meer aan te vluchten, nietwaar monseigneur? Trouwens, zou uw hoogheid mij het genoegen willen doen mij te vertellen hoe hij een vlucht zou mogelijk achten? » — « Heel graag, » zei de hertog, en tot Grimaud: » Breng ons de pastel! »



54 HA! zei La Ramée, en fronste de wenkbrauwen, u doet er goed aan mij daar op te wijzen, monseigneur. Ik zal de wachters die de ballen oprapen laten bewaken. En dan? » — « Stel u voor, dat ik aan mijn vrienden zou schrijven: wacht mij op die dag en dit uur met twee paarden op. » — « En wat zou dat? » fluisterde La Ramée, toch een beetje ongerust. » Die paarden zouden vliegels moeten hebben! » — « Neen, ik heb een touwladder om naar beneden te gaan. » — « En waar zoudt u die touwladder gevonden hebben? » — « Die zou men mij gestuurd hebben... in een pastel b.v. » — « In een pastel? » Onwillkeurig keek La Ramée naar de grote pastel die voor hem stond...

Mottie en PLUIMSTAART

door
J. ANGENOT

Pluimstaart heeft
weer een stroek
uitgehaald!



Even Later...

Dat middel zal
wel helpen!



LALA
LA 6



LALA
LA 6



MOTTIE!
HULP!



Je zal nu
Speedy van je
pijn verlost zijn!



Verduiveld!
Een monster!



Pluimstaart is
flauw gevallen! Het
vlugzout!



De volgende
dag...

Als Pluimstaart aan
deze koord trekt, krijgt
hy de balk op zijn
hoofd. Dat zal hem wel
tot andere gedee
lens brengen!



Ik heb lekker geslapen!....
He, wat doet dat touw hier!...



Het
hangt in
mijn neus!



★ BANG ★



Twee dagen
later...

De afryd gaat voort!
Pluimstaart hee! mijn neus
vol water gegoten....
Maar wacht...







NIEUWE STERREN AAN HET TELEVISIEFIRMAMENT



VOOR een paar weken verraste de Vlaamse Televisie ons op een zondagavond met een programma samengesteld uit de nummers van de finalisten van het « Ontdek de Ster » experiment in het Roxytheater te Antwerpen.

Stuk vóór stuk waren al de finalisten werkzaam van formaat! Er waren er echter twee bij die de jeugd graag nogmaals zou willen weerzien, nl. de elfjarige Magda Kolenbunders van Antwerpen, die met haar pianopotpourri een daverend sukses oogstte en op een vlotte en sympathieke manier de medewerking van het publiek vroeg voor de refreinen van haar liedjes. Verder was er daar dan nog de humorist Ray Vandevelde uit Drogenbos, die ons minutenlang deed schaterlachen met zijn uitstekend nummer van « Gerarke ». Alle jonge T.V.-kijkers zullen er zeker aan houden deze twee nieuwe sterren terug te zien in een jeugdprogramma

Johan



Dank zij de specialiteiten HURET

dérailleur, velgen, vrijwiel en kilometerteller, waarmee jij je fiets hebt uitgerust, zal je spoedig de KUIFFE's PLOEG hebben ingehaald die op dit ogenblik aan de kust is. Zodoende kan je deelnemen aan de talrijke spelen en kosteloze prijsvragen die iedere dag ingericht worden. Je kan dus een van de talrijke prijzen winnen die iedere dag aan honderden deelnemers worden uitgereikt!

VERGEET NIET DAT HURET, HET MERK VAN DE KAMPIOENEN IS!



De GESCHIEDENIS van de WERELD

TERST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

IEDEREEN IS GELIJK VOOR DE WET

WANNEER men een of ander voorrecht bezit, behoudt men dit graag, dat is menselijk. De patriciërs hielden zich doof, als de plebejers een of ander recht opeisten. Nu en dan moesten ze echter een paar kruimels van de taart laten vallen. De plebejers hielden echter moedig vol en profiteerden van iedere gelegenheid, vooral dan wanneer er tegen een gemeenschappelijke vijand te strijden viel, om meer rechten te krijgen. De uitputtingsoorlog tussen patriciërs en plebejers duurde meer dan een eeuw...



3 DE GANZEN VAN HET KAPITOOL

IN 190 marsjeerden de Galliërs naar Rome. De Romeinen trokken zich te Caere in Etrurie terug, terwijl een zwak garnizoen zij hield zocht in de vesting van het kapitoel. De Galliërs belegerden deze vesting en op een nacht, waagden zij de bestorming. Maar de heilige ganzen begonnen plotseling zo luid te kwaken dat de Romeinen ontwaakten en de belegeraars konden achteruit werpen.



1 DE TWAALF TAFELN DER WET

LANGZAMERHAND

werden de plebejers in de volksvergaderingen zo sterk, dat de macht van de patriciërs gebroken werd; deze laatste geraakten in de minderheid. Het is toen dat de afgevaardigden van de plebejers een belangrijke beslissing namen, nl. het opstellen van een wettekst. Tien juristen werkten er aan en de wetteksten werden gegrift op twaalf bronzen tafelen, die op het forum werden tentoongesteld. Dat was een grote stap op de weg naar de gelijkheid...



MAAR de Galliërs dachten er niet aan het af te stappen en er werd onderhandeld. De Romeinen waren bereid hen duizend pond goud te betalen. Toen zij nu de goudstaven op de bepaalde plaats brachten, merkten zij dat de Galliërs met valse gewichten wogen. De Romeinen protesteerden hevig, maar de leider van de Galliërs gooiden zijn zwaard in de weegschaal en riep «Vae victis!» — wee de overwonnenen. De dictator Camillus kon ten slotte de Galliërs terugslaan. Rome was echter een punthoop geworden...



2 PLEBEJERS MOCHTEN PATRICIËRS HUWEN

DE plebejers wensten ook consul te worden, net als de patriciërs. In afwachting dat het zo ver zou wezen, eisten zij gelijkheid op familiaal en religieus plan. De plebejers konden tot dan niet met de patriciërs huwen, maar in 445 stelde Canuleius een wet voor waarbij een plebejer mocht huwen met een dochter van een patriciër, en een dochter van een plebejer met de zoon van een patriciër.

5 DE VOLLEDIGE GELIJKHEID

DE plebejers staken de kop weer op en eisten volledige gelijkheid van rechten. De patriciërs verdedigden hun recht hardnekkig. In 367 deden de volkstribunen Licinius Stolo en Sextius Lateranus de zogenaamde Licinische wetten stemmen, waarbij de grond op de vijand veroverd verdeeld werd en het verboden was meer dan 123 ha te bezitten. De mogelijkheid zich vrij te maken van slavernij en de heping dat één van de twee konsuls voortaan een plebejer moest zijn.





DE TIARA VAN ORIBAL



Ik breng je de tiara ».

zel Sirdar tot Arbaces.



Arbaces, die de zak uit de handen van Sirdar rukte, maakt de hoord haastig los en trekt er zijn hand in...



Wat die hand ophaalt is slechts een pot in aardewerk!

Wat betekent dat?...

HO!... Maar...



Woedend smijt de Griek de vaas op de grond en bevend van toorn nadert hij Sirdar...



Dat zal je duur te staan komen!

Een... een ogenblikje, excellent! Ik begrip het, het zijn de boeren... Laat mij alles uitleggen... Ze hebben mij bestolen... Hal die bandieten! Maar het is niet ver van hier!



En intussen op de hoeve...

Ja, akkoord! Toen jij kind was, ben je eens met mij gaan kijken naar de troepenschouwen toen heb je de koning gezien met de heilige tiara op het hoofd. Maar wat heeft dat te maken met die reiziger?

Dat zal je zo dadelijk vernemen. Kijk eens, vader...



Vlug trekt de jongeman de tiara van onder een pak stoffen vandaan.

De heilige tiara! Maar verduivels, hoe kom je er aan?...

Wel, toen die kervel terug kwam uit Galdesh stelde ik vast dat hij andere kleren had aange trokken en dat hij een zak droeg die hij geen ogenblik los liet. Dat intrigeerde mij!



Dexa morgen toen hij vast sliep, ben ik er in gelukt de zak weg te nemen.



Een later heb ik hem weer terug geleid maar ik had er een oude got ingetrokken in plaats van de tiara, die ik er in vond.



Hij moet zo duste te Galdesh gestolen hebben! Overavond aan de fontein van de Oude Wijsz hoorde ik vertellen dat de jonge koning Oribal en zijn vrienden te Galdesh verblijven. Vader, zie hier wat wij gaan doen...



Arbaces luistert naar het verhaal van Sirdar en besluit onmiddellijk te handelen. Niet lang nadien verlaat een troep ruiter in de aangewezen richting.



Laat in namiddag komen ze in het gezicht van de hoeve.

Daar is het! Derchouw reakt er moet dus iemand thuis zijn!

Ja, omzingel de hoeve!



De soldaten galopperen recht op het huis van de boer af...



Ze springen van hun paard en bonzen op de deur...

Ze is geloten!

Beuk ze in!

DE AVONTUREN VAN CHICK BILL DE COWBOY

DE VIER WOESTIJNRATTEN

TEKST EN TEKENINGEN VAN TIBET

Onze vrienden werden door de Rabajoas gevangenen genomen. Zij horen met angst in het hart welke folteringen hen te wachten staan...





DE MENS BLIJFT STEEDS

DE wouden gaan de volkeren vooraf, de woestijnen volgen hen, schreef een Frans auteur en zo is inderdaad de tragische werkelijkheid. Vooral de mens er zich mee bemoeit of, zo je wil, zonder de mens is het evenwicht in de natuur volledig en perfect.

De mens komt en velt de bomen om om ze te verwarmen, om huizen en schepen

te bouwen. Hij roeit de wouden uit om akkerland te hebben. Zo verstoort hij het evenwicht in de natuur en vruchtbare streken veranderen stilaan in woestijnen, speciaal daar waar het klimaat droog en warm is. De bomen inderdaad maken de grond vruchtbaar; de blaren die van de bomen vallen en rotten vormen een uitstekend mest. De wouden beschermen het

land ook voor erosie van wind en regen. Zij regelen meteen het waterdebiet. De wouden zijn als een mantel die een heilstreek beschermt tegen orkanen en tegen droogte. Wanneer men de aarde ontdeelt van deze mantel is het akkerland blootgesteld aan de wind en aan de regen. In warm en droog klimaat is er nu niets meer dat de streek voor het volledig verzanden bewaart. Zo ontstaan de woestijnen. Noord Afrika was eens vruchtbaar, nu is het grotendeels woestijnland. In Iran en Arabië is het precies hetzelfde gegaan.

De mens schuift de schuld makkelijk van zich af en zegt dat het allemaal te wijten is aan de klimaatverandering. Hij vergeet dat hijzelf de oorzaak was van deze klimaatverandering. Kleine oorzaken hebben grote gevolgen: Een bijl en een luifer volstaan om het aanzicht van de wereld te veranderen.



ZEVENHONDERD ZOGDIEREN WARREN HET SLACHTOFFER VAN DE MENS

DE mens waant zich heer en meester van de natuur en denkt dat hij er naar goedgeund kan mee omspringen. Te laat moest hij inzien dat dit niet waar is. De mens veldt niet alleen de wouden, hij had ook de dieren nodig om in zijn levensonderhoud te voorzien, en de dieren hielden om zich te kleden. Dat ware niet zo erg geweest indien hij de dieren niet had geslacht uit pure vernielzucht. En wat is het resultaat? Dat veel soorten van dieren helemaal verdwenen zijn van onze planeet. Tot dezen behoren een honderdacht zogdieren. Andere soorten hebben moeten er een vijf à zeshonderd tal zijn staan op het punt te verdwijnen.

DE MENS HAD ER VROEGER MOETEN AAN DENKEN

SOMS heeft de versterking van het evenwicht eigenaardige gevolgen. In Zuid Afrika b.v. werd er een groot vliegveld aangelegd. De valken in de omgeving konden zich absoluut niet wennen aan het verschrikkelijk lawaai van de opstijgende en dalende metalen vogels. Van schrik vielen zij de streek naar den valken

Hier zie je aan de GHAFIE, en naast haar (links) de OKAPI, die men nog maar pas van 1901 kent en men enkel aantreft in de equatoriale wouden van Belgisch Kongo. Het vlees van de Okapi is zeer lekker en daarom is het maar goed, dat men dit dier beschermt. Voorsien van een naar rechts zijgevoerde tand, die men sabbre met een met baard en hoornen de COB



1. — De **WITTE NEUSHOORN** sterft langzaam uit. In het zuiden van Afrika treft men hem nog alleen aan in de natuurreservaten van Zoelaland. In het noorden ontmoet men hem soms nog aan de boorden van de Nijl en het Albertmeer.

2. — De **GEMSBOK**. Eens waren er duizenden stuks die vrij leefden in de bergen van Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Thans zijn die moeds en levendige dieren bijna verdwenen. In Zwitserland worden zij sedert enkele jaren door de wet beschermd.

3. — De **EUROPESE BISON**. Hij was majestueus en veel vlugger dan de bison van Amerika. Zijn vlees was een lekkernij en door-

om spaarde men hem niet. Misschien leven er nog wel enkele van deze mooie dieren in Polen.

4. — De **MUSKUSOS**, aldus genoemd omdat hij in de leide een sterke muskusrus verspreidt. Hij leeft in kleine kuddeën in het noorden van Amerika. Zijn dikke vacht is zeer geschikt om zakken en dekens te maken. Om de laatste kudde muskusossen in leven te houden, nam Groenland energieke maatregelen.

5. — De **SCHILDPAD VAN RODRIGUEZ**, dit is het enige exemplaar dat men nog van dit soort schildpadden heeft. Deze schildpad werd in 1761 naar Frankrijk gebracht.

DE LEERLING-TOVENAAR

peuzelden iedere dag een zeer groot aantal muizen op, en wat gebeurde er als zij verdwenen waren? De muizen hadden schoon leven. Zij vermenigvuldigden hun werk zo goed, dat de laag beton weldra inzakte onder de wieken van de vliegtuigen. Al het mogelijke werd gedaan om de muizen te verjagen, maar tevergeefs. Het waren de vliegtuigen die een ander landingsterrein moesten zoeken. Nog een voorbeeld: Jamaica was vroeger verzeven van de ratten die de suikerrietplantages lelijk plunderden. In 1827 kwam iemand op het idee negen faronsratten op het eiland te brengen. Deze verklaarden de oorlog aan de ratten en weldra was er niet een meer. De faronsratten bleven. Zij vermenigvuldigden zich en vernietigden er geen ratten meer waren om te eten moesten zij toch met iets hun honger stillen. Zij vielen dan de zwijntjes aan, de lammeren en alle kleine dieren van het neerhof, ook het graan en het fruit lieten zij niet met rust. En het resultaat? Ten gevolge van negen kleine faronsratten wordt thans het eiland regelmatig geplunderd door een heel leger van die

dierpjes en men weet niet hoe men ze uitroeien moet.

Je weet misschien dat Australië geplaaagd wordt door de konijnen. Het begon omstreeks 1850 toen enkele konijnen uit hun hok braken en de vrijheid verkozen. Een natuurlijke vijand heeft het konijn in Australië niet, en nu moet de mens met man en macht werken om dat reuzenleger van konijnen van de oogst te houden.

De monokultuur (d. w. z. de kultuur van een soort plant, van een soort graan) brengt eveneens het evenwicht in de natuur in gevaar. Bij iedere plant hoort een insect, een parasiet welke van deze plant moet leven. De monokultuur is dus de voedingsbodem voor hetzelfde insect dat steeds talrijker en steeds taalr wordt. Een goed voorbeeld hiervan is de coloradokever. Men heeft allerlei scheikundige produkten uitgevonden om deze parasieten te doden, maar deze produkten doden niet alleen de parasieten, zij doden ook andere dieren, andere insecten en zijn dikwijls schadelijk voor de mens zelf. Thans maken de scheikundigen selec-

tieve insectdodende middelen, d. w. z. scheikundige produkten die slechts bepaalde schadelijke insecten doden en ongevaarlijk zijn voor de anderen.

Om te besluiten nog een woord over de vreselijke gevolgen die de atoombom-ploffingen hebben op fauna en flora. Je weet dat de atoombom-ploffingen de atmosfeer laden met radioactiviteit en deze kan, wanneer ze intens is, dodelijk zijn voor plant, voor dier en mens. Is de radioactiviteit minder intens, veroorzaakt zij ziekten en verandert zij de erfelijke kenmerken. Op sommige delen van Japan viel er een asseregen met radioactiviteit geladen. Er viel ook radioactieve regen en sneeuw die bloemen en planten van kleur veranderde. Op een eiland in de Stille Oceaan ontdekte men een kokospalm die sedert een atoombom-ploffing de blaren spiraalvormig opgerold heeft. De mens is en blijft steeds de leerling-tovenaar die veel waagt en de gevolgen niet overziet. Waar je ook bent, eerbiedig de natuur, vernietig nooit moedwillig bloemen of planten en laat alle dieren van de schepping met rust!

GRENADIER VICTORIA VERTELT...





Harald de

Snorri heeft Harald vals beschuldigd. De jonge Viking wordt veroordeeld door de Grote Ting...

De woorden van de vissers brengen heel wat verrassing in weeg

En wij wilden hem vrij spreken...

Breng de verrader ter dood!

Die leugenaar...



Ik denk dat hier niets moet aan toegevoegd worden. Ik vraag de doodstraf!



Ik zal mijn raadsheren bijeen roepen en morgen mijn oordeel vellen.



Harald wordt naar zijn cel geleid onder het gehuil van de menigte...



Hoe is dat wrakstuk op drie dagen varen van de Zweedse fjord in rotsklippen terecht gekomen, tegen alle winden en stromingen in? ... Het is nutteloos verder te strijden, ze schijden overtuigd van mijn schuld...



De volgende dag...

Sta op, Harald, de grote Ting zal zijn oordeel uitspreken.



Dank zij de grootmoedigheid des konings, wordt de doodstraf niet uitgesproken. De diensten die je bewezen hebt, en de lichte twijfel die er nog blijft bestaan voor enkele leden van het gerecht, onttrekken je aan de beul, maar je zult het oordeel van Odin moeten ondergaan...



Ik zal het zonder beven ondergaan, want ik ben onschuldig!



Viking

TEKST EN TEKENINGEN VAN FRED FUNCKEN



Ziehier vijf gekleurde stenen. Kies een van deze stenen, die de vijf proeven verzinnenbeelden.



Ik kies de witte, omdat die zo wit is als het schuim van de golven die mij hebben gedragen naar roem en eer...



Wit zoals het instrument des doods van de god Odin.



Breng de veroordeelde naar de aangewezen plaats.



O here Harald, deze boogschutters staan opgesteld aan de vier hoeken van de arena. Wanneer je deze poort zult doorgereiden zijn, mag je de grond niet meer raken, al ware het ook maar één enkel ogenblik, want dan zullen ze schieten!



Steek deze toorts aan. Indien je de proef met sukses doorstaat tot het vuur deze rode lijn zal hebben bereikt, in je leven gered. Dat Odín je help!



De menigte kijkt angstig naar de zware met ijzer beslagen poort. Plotseling gaat die open, en het spektakel begint...



Harald is verloren, want dat ongetoend paard heeft reeds allen vermits die het trachten te herjiden.



PLOTSELING...



IK WAS EEN WA

VERHAAL VAN Y. DUVAL. — GEILLUSTREERD DOOR D

DE exploratie van grotten en ondergrondse galerijen. dat wat men nu speleologie noemt, was in mijn jeugd nog niet bekend. Het groot publiek wist er niets over af en nochtans was het de geliefkoosde sport van enkele jeugdige waaghalzen. Zij waren niet georganiseerd, waren er niet technisch op voorbereid en wisten niet wat hen daar beneden te wachten stond. Hun enig doel was hun huid te wagen en onbekende dingen te ontdekken. Ik behoorde tot die waaghalzen...

HET was tijdens mijn vakantie in de Pyreneeën dat ik op wandel in de bergen een gat in een rotswand ontdekte. Nieuwsgierig naderde ik en keek er in. Wat ik zag, was niets anders dan een schouw die een dertig meter diep kon zijn. Wat er daar beneden was, kon ik onmogelijk zien, maar van die dag af stond het vast dat ik bij de eerste, beste gelegenheid zou afdalen voor een kleine verkenningstocht.

Ik vertelde dat aan mijn vriend Rik en deze stemde geestdriftig toe met mij mee te gaan. Ditzelfde jaar konden wij onze plannen niet uitvoeren, maar het jaar nadien brachten wij weer samen onze vakantie door en ditmaal hadden wij

alles meegebracht wat, naar onze mening, nodig was voor een tocht onder de grond: een touwladder van een vijftig meter, lampen, koorden en zware ijzeren plecten.

Op een heerlijke dag in de maand augustus stonden wij dan op de kruin van de rots vlak bij onze grot. Ik wil je mijn fierheid en ontroering niet beschrijven toen ik, met mijn zak op de rug, het eerst langs de koord afdaalde in de enge, kalkachtige schouw. Zonder veel moeite rees ik langs de vertikale wand tot op een klein platform, waar ik op de komst van mijn vriend wachtte. — Wij hebben nog slechts enkele meter touwladder over! riep ik hem toe en nachts

denk ik dat het nog veel dieper gaat. Zie je, ginds is er een tweede platform. Wij hebben dertig meter koord bij, als je er iets voor voelt, kunnen wij dieper doordringen. De gang wordt veel breder daar beneden, misschien ontdekken wij een grote zaal...

Met onze hamer sloegen wij een van de stevige pieken in de rots en knoopten er het touw vast aan. Rik liet zich het eerst langs dit touw naar beneden glijden. Ik oogde hem na en zag dat hij voortdurend ronddraaide, daar hij aan de wand nergens meer steun vond. Langzamerhand verdween hij uit het gezicht. Enkele minuten later riep hij:

— Kom vlug, Jan, kom vlug! Ik sta hier goed en heb mijn zaklamp aangeknipt. Het is prachtig! Een grote zaal met stalagnieten en stalaktieten en ook een hele hoop stenen! Ongelooflijk! Kom vlug!

Vol geestdrift liet ik mij op mijn beurt afdalen naar de donkere diepte. Het was niet zo gemakkelijk als men zou menen, te meer daar de rugzak die ik bij had, zwaar woog en op mijn schouders drukte. Mijn spieren begonnen pijn te doen

toen ik eindelijk het licht van de zaklamp zag. Ha! Daar stond mijn vriend! Het was op dit ogenblik dat ik ineens achterover naar beneden stortte. De ijzeren piek was gelost. Gelukkig was ik nog slechts een meter of drie, vier van het platform geweest. Die val, die ik deed, was dus niet zo erg, maar had ik niet de zak gehad die mijn rug beschermde en geen motorcyclushelm op het hoofd gedragen, zou ik er toch lelijk aan toe geweest zijn. Nu had ik slechts enkele kwetsuren aan mijn linkerhand die erg bloedde en pijn deed. Mijn vriend legde een verband met zijn zuivere zakdoek en glimlachte mij nemoedigend toe.

— Het had veel erger kunnen zijn, ouwe jongen!

— Erger zeg, je? Maar, Rik, heb je er dan al aan gedacht? Het touw ligt aan onze voeten, vijf en twintig meter touw. Hoe geraken wij hier ooit weer uit?...

De minuten die daarop volgden waren vreselijk en ik zal ze nooit vergeten. Het idee daar alleen te zijn, zeventig meter onder de grond en geen enkel middel te hebben om in verbinding te komen met de



buitenwereld was verschrikkelijk. Zelfs de dappersten zouden daar kippenvel van krijgen, ik verzeker het je! Rik begon om hulp te roepen, maar dat hielp toch helemaal niets. Hij zweeg dan ook, toen ik hem deed opmerken dat niemand ons kon horen. Uren in de ronde was er geen huis, er waren niets anders dan rotsen... Het was onmogelijk op eigen kracht weer op het eerste platform en aan de voet van onze ladder te geraken. De pijp, waarlangs wij gekomen waren, kon men best vergelijken met een omgekeerde gieter. Breed aan de basis (dat was waar wij stonden) en smal naar boven toe. Wij hadden geen slaapzak meegebracht, wij hadden ook geen warme kleren genoeg en buiten een grote bus koffie, een half brood en enkele stukken chocolade niet te eten. In de groet was het vochtig en ijskoud. Was het van de koude of was het van schrik dat wij klappertanden?

Beste kerel, zei ik (tot Rik, wij moeten ons zelf redden en hopen dat God ons beschermt. Kom, laat ons even een blik werpen in de groet. Misschien is er een andere uitweg.

Je bent gek! Hoe kan er nou op deze diepte nog een andere uitweg bestaan! Er is er geen! Schreemde Rik, wij zijn er aan! Wij zitten hier als ratten in een val! Die groet is ons graf.

Na deze plotselinge uitbarsting, verborg hij het hoofd in de armen en begon luid te snikken. Ik greep de zaklamp om een kleine inspektietoet te wagen.

De zaal had bestial een omtrek van een honderdtal meter. Ik kroop over de stenen, struikelde, deed mij pijn, maar ging ondanks alles voort. Ik belichte de wanden en het plafond en tastte met mijn hand over stenen in de hoop een opening te vinden.

Plotseling rolde er een steen door de schouw naar beneden, er vloog wat stof op en enkele opgeschrikte vledermuizen fladderden om mij heen. Ik was bijna klaar met mijn verkenningstocht, toen de echo van een sinistere lach langs de gewelven van de groet rolde. Ik schrok hevig en keerde mij om. Rik stond op een rotsblok, zwaaide met de armen als een gek en begon een studententel te zingen. De lantaarn, die iets lager voor hem stond, wierp zijn rechte schaduw tegen de muur. Zou mijn arme vriend werkelijk gek geworden zijn? Het kostte mij veel moeite hem er toe over te halen te zwijgen en te gaan zitten. Ik sprak hem toe als een kind, ik gaf hem iets te eten en vroeg hem de ogen te sluiten en te slapen, dat wou hij echter niet. Hij zweeg, maar met grote starren keek hij naar het plafond van de groet en gilmachte geluk. Het was doodsbang. Wij waren nu reeds veer uur in de groet. Ik liep deellose van links naar rechts, terwijl allerlei gedachten mij bestormden. Ik voelde dat ik moest doorgaan bliven om mij te kunnen beheersen.

En plotseling hoorde ik een zacht geruis. Men zou gezegd

hebben dat het een leeuw was dat aan de andere kant van de groet liep. Koortsachtig begon ik op de rotswand te kloppen aan de kant waar ik het geruis hoorde. Ik ontdekte echter niets. Rik was in slaag gevallen en boven ons in de wereld van de levenden moest het nacht zijn. Uitgeput door vermoeiens en wanhoop doofde ik mijn lamp, strekte mijn uit naast mijn vriend die beelde van koude en kroop dicht tegen hem aan om hem wat van mijn warmte mee te delen.

Het duurde heel lang voor ik eindelijk inslapte en toen ik ontwaakte vielen al de zorgen plotseling weer op mij. Rik sloep nog. Ik bekeek mijn uurwerk. Indien mijn berekening juist was, moesten wij zowat tien uur geslapen hebben. Ik meende dat er geen hoop meer was en dat de naberekenende dag misschien voor ons wel de laatste kon wezen. Zo stil mogelijk stond ik op, want ik wou Rik niet wakker en verwijderde mij enkele stappen. Ik nam een sigaret en dacht aan de ten dood veroordeelde die als laatste gunst vraagt een sigaret te mogen roken. Ik stak een lucifertje op; de vlam van het eerste lucifertje dat ik opstak doofde onmiddellijk. Ik nam een tweede lucifer en zag toen mijn grote verbazing dat de vlam langer werd, oplande en dan doofde.

Rik! riep ik, Rik! Er is toech hier beneden. Begrijp je dat?

Met een ruk sprong ik overeind. Hij scheen nu weer heel normaal en vroeg mij:

Toecht? Waar?

Ik steek nog een derde lucifertje aan en tastte langs de rotswand.

Hier is het! riep ik. Kom, leg je vinger eens hier, je zult het ook voelen.

En inderdaad, tussen twee rotsblokken was er een diepe spleet. Als gekken renden wij naar onze rugzakken en haalden er hamers en houweel uit. Wij werkten ons spoedig in het zweet. Eindelijk rolde er dan een blok naar beneden.

Heveel uren wij gewerkt hadden weet ik niet, maar onze vreugde, toen er eindelijk een stroom licht binnen kwam, was onbeschrijflijk.

Water! riep ik. Kijk, water! Het is een onderaardse beek. Wij zijn gered, Rik, wij zijn gered!

Ik vreesde een ogenblik dat ik gek zou worden van vreugde. Het duurde nog ruim drie uren voor de opening groot genoeg was en wij er door konden. Wij kwamen in een kleine grot. Gebukt en met het water tot aan onze knieën konden wij er langzaam doorkomen. Het water was ijskoud, maar wij voelden het niet eens. Wij voelden ook niet hoe uitgeput en hoe stijf onze spieren waren. Er uit kunden het daglicht zien! Dat was onze enige gedachte.

Nadat wij een tweehonderdtal meter hadden afgelegd kwamen wij met het riviertje op de flank van een berg uit. Het was vrij. Wenend van vreugde omhelsten wij elkaar.

Jan, zei Rik, ik wist niet dat het licht zo heerlijk was!

**Ik, wel ik reis
per \$ 58**



SABENA

Goat er ook heen, neemt
daartoe deel aan de grote
wedstrijd.

Kellogg's-SABENA

Weldra zult u op de verpakkingen van uw
voorkeur Quakers, Corn Flakes en Rice Krispies
de Sabena kentekens zien verschijnen; bewaard
ze wel want de u zijk deze zult u een prachtige
modelhelicopter ter kunnen ontvangen als mede
een deelnemingstoon van de grote Kellogg's
Sabena-wedstrijd

OPGEFAS!

...de winnaars zullen per helicopter reizen!

BOUWT EEN LUCHTHAVEN!

Knipt de vliegtuigsilhouetten uit
die op de Kellogg-verpakkingen zijn
overgedrukt; zij zullen dienen om
een gans luchthaven op te richten.

Volgende week:

Een boeiend tekenverhaal:

VANIA MIKHAILOV

★

Een ontroerend verhaal

DE GELE WIMPEL

en al onze gewone rubrieken.

KUUFJE



De GROENE SPLINTER

TEKST EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

Lambik sprong met een valscherm uit het vliegtuig en landde in een geheimzinnig park. Hij deed een belangrijke ontdekking...



Hallo, Wiske! Ik doe hier zo juist een interessante ontdekking! Het gras-
lappij ligt hier op een laag beton!



Wahiet? Ben je zeker? Dat wordt
boeiend! We komen dadelijk
een kijkje nemen!



Hm... Wat mag dat zijn? Een gehooftleerde stert-
been voor vliegtuigen? Het dak van een onder-
gronds gebouw? De open plek in het bos
is in elk geval hele-
maal gebetonneerd!



Ach ja! Ik moet be-
sluis die arme hand
verlaten! Hij ziet
er wel erg weest
uit....



meer gelukkig
heb ik mijn briefwis-
seling en kursus
gevolgd in die-
renthymnase!



Recht in de ogen kijken...
20... Nu haat zijn... 20... Lopen
...Liggen zeg ik... Ik wil het!



Hij roert zich niet meer! Nu vlieg
zijn
handen losmaken!



Gelukkig heb ik ook nog vier brief-
wisseling en kursus in het hard-
lopen gevolgd!



Ik kan niets beter doen dan rustig
op Suske en Wiske wachten!



Tot zijn grote verbazing ziet
Lambik plots een 'keli-
konter' op de open plek
in het bos neerdaalen.



Twee zonderling geklede mannen
stappen uit en het toestel stopt
dadelijk weer op.



De hond Wendt zich ogen-
blikkelijk woest grom-
mend tegen de nieuw
aangekomenen.



Alle donders die
zal ons niet lang
hinderen!



Ton en Tinneke

DOOR *Francquin*



84 JAAR EN NOG KAMPIOEN WIE DOET HET GROOTVADER NA ?



DE knikkersport is een edele sport, zegt deze grootvader van 84 jaar. Je moet er scherpe ogen voor hebben, goed en snel mikken en vlug reageren. Verdere uitleg geeft ik niet, want jullie weten beslist alles af over het knikkerspel. Indien je echter van mening was, dat het een sport is die uitsluitend beoefend wordt door de jeugd, ben je mis! Hier zie je George «Pop» Maynard, die 84 is en nogmaals het jaarlijks knikkerkampioenschap won, dat te Tinsley Green in Surrey (Engeland) betwist werd. Sedert vele jaren is hij kapitein van de «Corporne Spiffers», een knikkerploeg die in Engeland vermaardheid geniet. Men begrijpt waarom deze twee jongens zo aandachtig naar het spel van grootvader Maynard kijken, ze willen het hem natuurlijk nadoen!

AANHOUDING PER TELEFOON

EEN handelaar van Zürich steelde vast dat de klant, die bij hem de deur uitging, 25.000 F. uit de tooglade had ontvreemd. Daar hij gezien had dat die klant in een taxi met telefoon gestapt was, telefoneerde hij naar de politie. De politie telefoneerde naar de taxicompanie, en deze belde op haar beurt de chauffeur van de bewuste wagen op. Wat er toen gebeurde? De klant werd per taxi afgeleverd in het politie-commissariaat. Hij lachte groen...



ANTWOORD OP DE TEST VAN DE WEEK

BEN JE INDISKREET ?

10 JA : Helaas, beste vriend, jij bent erg indiskreet. Men zou alles achter slot moeten bergen en nooit vertrouwelijk mogen spreken wanneer jij in de omgeving bent. Indien je niet leert discreet zijn, zal iedereen je wantrouwen en zal je nooit op ware vrienden kunnen rekenen. Denk daar eens aan!

VAN ? TOT 9 JA : Je indiskretie heeft je al lelijke poezen gebakken, nietwaar? Ik zal het reeds, indiskrete mensen hebben geen vrienden, en wie leeft graag zonder vrienden?

VAN 4 TOT 6 JA : Neen, vriend, je mag nooit overdreven nieuwsgierig zijn. Het is nooit mooi je te mengen in privésaken van vrienden of kennissen. Dat past absoluut niet.

VAN 1 TOT 3 JA : Je bent zelden indiskreet. Het overkwam je enkele keren omdat je niet aandacht alvorens te spreken, je was er nadien erg spijtig om. Draai je tong zeven keer in je mond, alvorens een indiskrete opmerking te maken, wil je?

0 JA : Je bent een voorbeeld van discretie. Je bent een beste kameraad, je bent de vriend die iedereen graag de zijne noemt!

Tap nog een mopje

TE New York spreekt de brievenbus, maar in Düsseldorf licht de telefoon. Wil je de laatste mop van de dag horen, moet je een bepaald telefoonnummer opbellen. Reeds meer dan twintig duizend moppen werden opgenomen en ze vinden dag en nacht gretige afnemers. Vertel je in Düsseldorf en wil je hartelijk lachen, beproef het dan eens met de telefoon!

NIEUWS IN

● Chicago heeft het drukste luchtverkeer. Iedere dag stijgen en landen er meer dan duizend vliegtuigen.

● De honden zijn een mooie bron van inkomsten voor de Franse staat. De taks, welke men heeft op deze viervoeters, brengt jaarlijks 318 miljoen Franse F. in kas.

● De dames krijgen weldra een nieuwe soort van poederkwasje. Het is in schuimplastiek, het bevat een poederreservoir van ongeveer 10 gr. Is dit leeg.

PAS OP JE HOED !

DE Napolitaanse gauwdeven zijn wereldberoemd. 'n Triestige reputatie zal je me zeggen, en inderdaad. Laatst werden er te Napels in volle dag en op straat heel veel honden gestolen en de politie kwam er maar niet achter « hoe » dat gebeurde. Maar vermits alles eens nitom, kwam ook het geheim van de gauwdeven aan hun hoofd een grote mond. Dat is doodgewoon in het zuiden. In de maand zat er een kind en dat kind gupte de honden vliegend en vastogte zich dan weer. De mensen die hun hond plotseling kwijt geraakten keken verbaasd om zich heen en zagen niemand...

DE WIJZE RAAD

Veel geld, mijnheer de agent. Heel veel geld. Dat is niet normaal op zijn leeftijd!

Eren kijken...

Daar is je, Voorzichtig te werk gaan!

Jongeman, waar heb je dat geld vandaan gehaald? Spreek!

Dat is mijn spaargeld, mijnheer de agent. Het geld dat ik iedere zondag kreeg, heb ik naar de Spaarbank gebracht. Nu heb ik niet allen het geld maar bovendien ook de interest!



Deze vrolijke geschiedenis wordt aangeboden door
DE ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTOKAS
Wolvenaght, 48

DE MOOIESTE PRENTJES



HET RAADSEL VAN ATLANTIS

TEKST EN TEKENINGEN VAN EDGAR-P. JACOBS

Blake kwam de grens over. Hij wil te allen prijze Poseidopolis bereiken. Jammer genoeg gaf Magon aan zijn getrouwen het bevel Blake aan te houden...

Blake zet zich onmiddellijk aan het stuur van de pantervagen. In het begin is hij wat onwettig, maar na enkele seconden gelukt het hem te sturen.

Éindelijk!



Hij krijgt echter de tijd niet de inelheid genoeg op te voeren, want daar rijdt de tweede pantervagen hem reeds de weg af...

Hemel!



Een half dozijn phulor die grens aan geslaarmerd werden, komen uit de toren en roepen:

Mik naar de stabilisatoren!



Van weerskanten in het nauw gedreven, waagt Blake alles. Hij trekt de stuurknuppel zo ver uitaf, hij kan. Met een refoek wipt zijn pantervagen over die van zijn vijand, vernietigt het bovenste gedeelte en van over half de uitzender vande gevaarlijke stralen...



De pantervagen van Blake's tegenstrever kantelt om. Een enorme vlam stijgt er uit openvormt een muur van vuur tussen Blake en de phulor.



De pantervagen van de kapitein heeft door de schok twee averij opgelopen. Nu en dan maakt hij erge karpelprongen, maar toch vertraagt hij zijn vaart over de grote steenweg niet.



Ik vrees dat ik niet zal geraken met deze wagen... Als ik Omega's een vernietigde!

Helaas, de uitzendpost is stuk!

Niets aan te doen, ik moet...



Blake kijkt achterom en ziet dat hij reeds gevolgd wordt...

Nu al!...



Hij kijkt weer voor zich en merkt dat een aantal wagens hem tegemoet rijden...

Te laat!...



Blake wil zijn vaart vertragen, hij voelt plotseling dat hij niet meer meester is over zijn wagen. Deze maakt een sprong wordt tegen een paal geslingerd...



De cockpit gaat met een schok open en onze ongelukkige vriend wordt in de ruimte gegooid.



Bij Zeus! Wat een val!!

Die moet gerad-braakt zijn!



... kantelt en komt met oorverdovend lawaai in de diepe ravijn langsheen de weg terecht.